

Voor jullie ligt de derde nieuwsbrief van Struunders. We blijven dankbaar en hoopvol 'strunen' en hebben van alles meegemaakt. Zowel de activiteiten voor het dorp als het mini-Pinksterfeestje; Maaltijd en Meer; Kerstwandeling en -avonddienst, alsook activiteiten voor de ontwikkeling voor ons als team als de zomerbarbecue, bezoek uit Rouveen en een bezoek aan de pioniersplek in Sebaldeburen. Op onze site en facebookpagina houden we ontwikkelingen zo goed mogelijk bij. In deze nieuwsbrief lichten we er een aantal uit. Lezen jullie mee?



KERSTWANDELING EN -AVONDDIENST

Dit was een prachtige samenwerking tussen Dorpsbelangen Siddeburen, beide kerken in Siddeburen en Struunders. In het najaar kwamen we pas bij elkaar en samen hebben we iets moois neer kunnen zetten! Afgelopen 24 december 18.00 uur klonk er trompetmuziek in het centrum, waarna de engel ons vertelde dat we op zoek konden naar het Kerstwonder. De route was versierd met 300 versierde potjes van de kinderen van de (peuter)scholen! Allemaal uniek en prachtig schijnend met een waxinelichtje erin. Via de herders, Kerstmuziek (Poststraat) en de wijzen (Viskenijlaan) vonden mensen de Kerststal in de kerk. Jozef, Maria en het kindje Jezus, dat lekker warm in een berenpakje in de kribbe lag. Een engelenkoortje zong bekende kerstliederen. Daarna was er warme chocolademelk, glühwein met een kerstkransje en ruimte voor ontmoeting in een tent voor de kerk. Om 19.30 uur de laagdrempelige Kerstavonddienst. Aan de dienst hebben verschillende mensen meegewerkt, waaronder beide predikanten. Wat was het fijn om weer met z'n allen in de kerk te kunnen zitten met Kerst! Het geluid van gezamenlijke Kerstzang klonk zo mooi. De dienst is terug te kijken via het youtubekanaal van de Hervormde gemeente Siddeburen. Beide activiteiten zijn goed bezocht door ongeveer 150 mensen. Via de websites en facebookpagina's van de organiserende partijen zijn nog meer foto's terug te vinden.

GRAAG WILLEN WE ONS AAN JULLIE VOORSTELLEN:

Wij zijn Jakob en Irene Tamminga, in 2019 zijn we in Siddeburen komen wonen. In onze zoektocht naar een kerkelijke gemeente in het dorp, werden we uitgenodigd bij een gemeenteeavond van de hervormde gemeente. Hier werd ook e.e.a. verteld over het pioniersproject. Onze interesse was gewekt. Uiteindelijk hebben we ons aangesloten bij de gemeente en enige tijd later zijn we ook opgenomen in het pioniersteam. We wonen met veel plezier in ons woonboerderijtje in het veld, sinds dit jaar met onze dochter Amber die in januari geboren is. Jakob is werkzaam als system & software engineer bij IFM Harderwijk en werkt voornamelijk vanuit huis. Irene is werkzaam als gastouder voor haar nichtje en neefje en geeft onderwijsbegeleiding via KOMonderwijs in Hoogezand. We houden er van om mensen gastvrij te ontvangen en te verzorgen, bieden graag een luisterend oor, willen graag onze talenten inzetten in Gods koninkrijk. Dit vinden we ook een uitdaging!



Wilt u ons financieel steunen? Maak dan uw bijdrage over op het volgende bankrekeningnummer:
NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. "Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen" o.v.v. "Gift Struunders"



SINT MAARTEN: CHOCOLADEMELK BIJ DE KERK

Met kraam, lichtslinger, vuurkorf en Struundersvlag stonden we klaar! 140 kinderen zijn bij ons langsgelopen voor een beker warme chocolademelk, of iets anders te drinken. Tegen het einde waren mensen extra dankbaar voor het warme drinken en de kampvuurtjes. Bijzonder om te horen dat men er al op rekende dat wij bij de Kerk stonden: ze kwamen al jaren langs! In werkelijkheid stonden we er voor de tweede keer. Ook ontstonden mooie gesprekken en kwamen er prachtige reacties: 'thuiskomen'. Het was een goede, gezellige avond, ook voor ons als team!



Bedankt voor alle steun en betrokkenheid in 2022!

We wensen u een gezegend 2023 en hopen dat u ons dit jaar ook weer steunt.

STRUNEN OP SCHOOL

In 2023 mogen we gaan Strunen in samenwerking met de christelijke school. We hopen de school te helpen bij het bijbelonderwijs en dit vooral spelenderwijs en laagdrempelig te doen. Op woensdagmiddag 11 januari mochten we samen met groep 3 strunen. Het ging over Johannes, die Jezus mocht dopen in de rivier. Het verhaal werd met veel plaatjes nog eens besproken. We mochten allemaal iets ontdekken van wat er gebeurt als je wordt gedoopt; schoonwassen. Dit zagen we doordat iedereen een muntje in de 'rivier' mocht leggen en dat deze schoner werd! Omdat dopen gratis is, je dit zomaar mag ontvangen, hebben we aan de hand van het thema geven en ontvangen complimenten aan elkaar gegeven. Daarna zijn we gegaan met het versieren van kaarsen. Dit verwijst naar de doop en sluit aan bij het thema geven en ontvangen. Iedereen mocht namelijk een kaars maken voor zichzelf en één om weg te geven!



MAALTIJD EN MEER

Een terugkerende, verdiepende activiteit. Wat was het fijn. Onze eerste Maaltijd en Meer vorig jaar voor de zomer alweer. De meegebrachte kletsstof was niet nodig! Er werd gezellig gepraat en het was goed. We keken uit naar de volgende maaltijd. Er kwam een wisselende, kleine groep mensen op af en onze zomerversie Picknick en Meer was heerlijk en goed. Daarna bleven mensen weg om verschillende redenen en vroegen wij ons af: hebben we de doelgroep al bereikt op de manier zoals we eerst bezig waren of moeten we het concept bijstellen? Vanaf januari 2023 wordt de insteek anders en volgt er iedere laatste maandag van de maand Maaltijd en Meer 2.0. Vaak wordt er vanuit de kerk van alles georganiseerd voor mensen die al gewend zijn om naar de kerk te gaan. Maar "Maaltijd en meer..." is nu juist voor als je niet gewend bent naar een kerk te gaan. Geen kerkganger? Dan heb je hier dus een streepje voor!

Gezellig samen eten in de Viskenij. Tijdens de maaltijd is er in een ontspannen setting alle ruimte om vragen te stellen, gedachten over het leven te delen of gewoon stil te genieten. We gaan elkaar niet proberen te bekeren, maar open in gesprek om van elkaar te leren. Wat is belangrijk in het leven? Welke vraag wilde men altijd al eens willen stellen? We bidden voor een goed vervolg.

STRUNEN DOOR STRUUNDER OP 'T HOF

"Je moet niet proberen ons tot de kerk te bekeren hoor..."

Ik had die opmerking eigenlijk al veel eerder verwacht, maar sommige mensen laten niet gelijk het achterste van hun tong zien. Nu we echter wat bekender worden in het dorp en het ook in allerlei informele gesprekken zomaar over de struunders kan gaan, blijkt deze gedachte toch wel bij een aantal mensen te leven. Mensen die - weliswaar vriendelijk, maar toch - terughoudend reageren op onze uitnodigingen, ideeën en activiteiten. Tja, wat zeg je dan?

Als ik zo'n opmerking krijg, schiet er altijd van alles door mij heen. Hoe komt het dat iemand dit zegt? Op zich zo gek natuurlijk niet dat iemand de 'kerk' associeert met 'bekering'. Maar 'bekering' wordt in dit geval meestal niet per se als iets positiefs gezien. Als reactie probeer ik wel eens iets te zeggen dat het ons niet om de 'kerk', maar om 'geloven' gaat. Maar ik krijg niet de indruk dat dat de argwaan erg doet afnemen.

Is het het geweten van mensen dat gaat spreken? Misschien. Maar misschien is het toch ook wel dat mensen vooral de (vaak onbewuste) aanname van kerkmensen weerspiegelen dat als je naar de kerk komt, het wel goed zit. Alsof het er alleen maar om gaat dat je braaf zondags naar de kerk gaat.

Proberen we mensen te bekeren? Volgens mij moeten we niet de illusie hebben dat ons dat gaat lukken. Het lukt vaak al niet eens om mezelf te bekeren... Laat staan dat ik een ander zou kunnen bekeren.

Is dat nu niet juist het werk van Gods Geest?

Bid je mee?

Kom Schepper Geest en waai!

